

I drömmen står du inne i väggen

lyssna på väsendet
språket som var
och är hör alfabetet
primater

peruk i peruk
vad gör du där inne
andas pudrad

LINNÉ ONLY övernaturlig
drömkroppen
står utan föda
och bara undrar

hur kan du leva i en vägg
du där bakom
sekel bakom sekel
spegel i spegel

du lever och samtidigt inte lever
du är död och samtidigt inte död
vad
är bakom den väggen

och när du kommer ut väntar ett växternas bröllop
och när du kommer ut vill du ha en ljus skiva av trä
att fästa växter på det vill du ha
jag har frågat
och du vill ha en rektangulär trädgård
att plocka gröna blad och växter i

för LINNÉ ONLY gångar att gå
och ett högt tempel
och inne i det en hög säng på pelare
och där sker befruktningen i sekvenser
växternas möte och det som meddelades i drömmen
var ljudet av det när blomman får sin färg
och när blomman får sin doft
och hon skakar i vind
på höga stänglar
pudrad i Gudsvinden

Pans under
drömmen i väggen hur den liknar en skrift
Numen och alfabet vad talar du för språk
att låta trehundra år hinsides
trotsa det ordnade förklädd till vägg

väsen bakom väsen
ridå bakom ridå
himmel bakom himmel

andas ut
träd in i rummet
och bara stå
andas in

in i PLUTONIS
väggarna är svarta
druser och petrificater

genom FLORÆ
väggarna är gröna
lär dig alfabetet av ett träd

genom PAN det innersta högsta
väggarna är röda
överhängda med epitaphier

kom ut som en annan
avlägsen och klar

duken talar olika språk för jordiska ögon
där helgon och gård och planeter
och skog
försvinner i en kammare

mineraler och tre tal

i det yttre mönstret en fjälluggla
andlös med gul blick hon går med mig

ansiktet bakom svansen

Flora och fauna
Pan och panik

byggda av en annan tid
en annan riktning.

NUMMEN ADDEST

Maria Luostarinen